

Vraag het aan Morya



Probeer jezelf te zien

“Zorg dat je in die rust staat om je te zien handelen en om bij je handelen aanwezig te zijn. Je moet jezelf kunnen zien in wat je doet, in wat je zegt, in dat waar je mee bezig bent. Dat kan je dikwijls pas na een tijdje.

Er is heel veel gewoonte in handelingen en in dingen. Als je daar rekening mee houdt zal je ineens wakker schieten en zeggen: “Wat ben ik eigenlijk aan het zeggen of aan het doen?” Dat is een heel belangrijk moment.

Iedere keer dat je beseft dat jij degene bent die toekijkt op je eigen werk en op wat je zegt en wat je doet, kan je verstandiger worden en kan je redelijker worden, zowel voor jezelf als voor anderen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 419

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


